

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ; ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ; ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 ήταν προγραμματισμένη η δίκη του συντρόφου που συνελήφθη τον Απρίλη του '15 κατά την αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης Acta et Verba (Κουρεμένου 5) με την κατηγορία της διατάραξης οικιακής ειρήνης. Ωστόσο, η μέρα εκδίκασης της υπόθεσης σημαδεύτηκε με την πρωτόγνωρη, για τα δεδομένα της πόλης, **αστυνομική καταστολή εναντίον των αλληλέγγυων, με αποτέλεσμα την βίαιη σύλληψη 2 συντρόφων**. Ας βάλουμε όμως σε μια σειρά τα γεγονότα.

Την ημέρα της δίκης υπήρχε κοινό κάλεσμα από τις 4 καταλήψεις της πόλης για συγκέντρωση αλληλεγγύης. Στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις καθώς και η ομάδα Ο.Π.Κ.Ε. με ξεκάθαρα επιθετικές διαθέσεις. Αρχικά οι ΟΠΚίτες απαιτούσαν, προ της εισόδου εντός του κτηρίου, τον έλεγχο των προσωπικών αντικειμένων (σακίδια πλάτης, τσαντάκια μέσης, γυναικείες τσάντες κλπ.) καθώς και τη διενέργεια σωματικού ελέγχου σε βάρος ατόμων, που κατά τα λεγόμενα τους, είχαν περιβολή μαύρου χρώματος. **Τα αυθαίρετα ενδυματολογικά κριτήρια με τα οποία διενεργούνταν ο έλεγχος της αστυνομίας καθώς και η εμφανής εξαιρέση από τον έλεγχο των γραβατομένων και των καθώς πρέπει, γέννησε διαμαρτυρίες από την πλευρά των αλληλέγγυων**. Οι υπεύθυνοι των μέτρων τάξης προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τη στάση τους επικαλούμενοι σχετική εντολή από την εισαγγελία, ενώ παράλληλα η εισαγγελία ένιπτε τας χείρας της αποποιούμενη οποιαδήποτε ευθύνη για την κατάσταση. Ήταν προφανές πως επεδίωκαν να αφεθεί ο συλληφθέντας της Acta et verba χωρίς αλληλέγγυα στήριξη εντός της αίθουσας.

Στην αντίδραση των αλληλέγγυων για το νταπλίκι και την παράβαση των αρχών δημοσιότητας της Σδίκης, ένας ΟΠΚίτης έκανε ξεκάθαρες τις προθέσεις τους λέγοντας: **“Αν δεν σας αρέσει μείνετε απέξω! Εδώ θα γίνεται ότι λέω εγώ”**. Το δόγμα της μηδενικής ανοχής έμελε να βιώσει στο πετσί του ο αμέσως επόμενος αλληλέγγυος που εισήλθε εντός του κτιρίου. Η διενέργεια του σωματικού ελέγχου από τον εν λόγω ΟΠΚίτη **κατέληξε στον ξυλοδαρμό του συντρόφου με πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ και στην αυθαίρετη σύλληψή του**. Ακολούθησε **ακόμα μία σύλληψη** δεύτερου συντρόφου, που είχε ήδη εισέλθει στο κτίριο, ο **οποίος διαμαρτυρήθηκε ως αυτόπτης για το περιστατικό βίας**. Όλα αυτά έδωσαν το έναυσμα στο κόσμο που ανέμενε την είσοδό του να αντιδράσει δυναμικά και να ακολουθήσει συμπλοκή με τα Μ.Α.Τ.

Η συνέχεια της επίδειξης δύναμης των μπάτσων ήρθε εντός του αστυνομικού μεγάρου από τον διοικητή του εγκληματολογικού, ο οποίος απείλησε τους δύο συλληφθέντες πως **εάν δεν “συνεργαστούν” για τη δακτυλοσκόπηση και την λήψη φωτογραφιών, θα τους τα αποσπάσουν με την βία!** Η αξιοπρεπής στάση των συντρόφων καθώς και η παρέμβαση της δικηγόρου απέτρεψε τις ορέξεις των μπάτσων για τραμπουκισμούς. Τελικά στους συντρόφους απαγγέλθηκαν οι εξής κατηγορίες: αντίσταση κατά της αρχής, άρνηση δακτυλοσκόπησης και απόπειρα απλών σωματικών βλαβών κατά μπάτσων!

Οι μεθοδεύσεις των εκάστοτε εξουσιών (αστυνομικής, δικαστικής, νομοθετικής κλπ.) ήταν πάντα γνωστές αλλά και εκθρικές προς το αντιεξουσιαστικό κίνημα. Δε μας προκαλεί καμία εντύπωση η ποινικοποίηση και καταστολή της επιλογής της κατάληψης αλλά και των αλληλέγγυων ατόμων σε αυτή. Η όρεξη των εξουσιαστών για επιτήρηση των ζώων μας δεν θα κοπεί εάν δεν υψώσουμε το μαχητικό ανάστημά μας μέσα από εργατικούς και κοινωνικούς αγώνες, στέκια και καταλήψεις! Σε όλους αυτούς, λοιπόν, που στέκονται εκθρικά απέναντι στη κάλυψη των στεγαστικών αναγκών μέσω της κατάληψης, **εμείς συνεχίζουμε να γεμίζουμε τα άδεια κτήρια με ανθρώπους, ιδέες, ζωή.**

Αλληλεγγύη στους 2 διωκόμενους συντρόφους

ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΤΡΙΤΗ 06-02-2018 09:00

Κατάληψη Αντιβίωση & Καταλήψεις Στέγης Σαχίνη 3, Acta et Verba, Brooklyn

