

# ΔΕ ΣΑΣ ΑΔΕΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΓΩΝΙΑ

με καμία κυβέρνηση...

Τη Δευτέρα 6 Απριλίου του 2015, το στενάκι της οδού Κουρεμένου γεμίζει με ένα σωρό μπάτσους. Με μπροστάρισσα την εισαγγελέα Σωτηρίου, που έχει πάρει εργολαβία από ότι φαίνεται τις εκκενώσεις καταλήψεων στη πόλη μας (εκκένωση Αντιβίωσης 29/8/2013), πραγματοποιείται εκκένωση της κατάληψης στέγης Κουρεμένου 5 (Acta et Verba). Εκείνο το πρωί, εντός της οικίας βρισκόταν ο ένας από τους κατοίκους του σπιτιού. Ενώ του ειπώθηκε πως **αν φύγει θα γλιτώσει τη σύλληψη, εκείνος αρνήθηκε**, μιας και πολύ σωστά θεώρησε πως δε διαπράττει κάποιο έγκλημα.



Παρά την κινητοποίηση της αστυνομίας, παρά την άσκηση βίας για την προστασία της ιερής ατομικής ιδιοκτησίας, απτόητοι οι κάτοικοι του σπιτιού και πλήθος αλληλέγγυων επανακατέλαβαν το σπίτι 4 μέρες μετά...

Το να επιλέξει να στεγαστεί σε ένα κτίριο, το οποίο **όπως όλοι και όλες ξέρουμε στη γειτονιά, έχει να ανοίξει την πόρτα του από τον καιρό του Κουρτ-Πασά**, μιας και οι φαινομενικά ιδιοκτήτες του ζουν αλλού, για εμάς δεν είναι προβληματικό. Προβληματικό και παράλογο είναι να υπάρχουν άδεια σπίτια και εμείς να χτίζουμε κι άλλα, να παίρνουμε δάνεια και να κάνουμε δύο και τρεις δουλειές για να ξεχρεώσουμε. Εν τέλει, δηλαδή, η επιδιωκόμενη γαλήνη και ηρεμία που θα έπρεπε λογικά να προσφέρει το σπίτι, μετατρέπεται σε

άγχος, ανασφάλεια, και συνεχές τρέξιμο. Να είσαι συνεχώς στη τσίτα, να σκέφτεσαι τρόπους αποπληρωμής, να κόβεις από εδώ και από εκεί, να πετσοκόβεις τις επιθυμίες και τα θέλω σου, να σκύβεις κι άλλο το κεφάλι στη δουλειά, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις οικονομικές υποχρεώσεις σου. **Ωραία ζωή...**

Εμείς ως καταληψίες το έχουμε πει πολλάκις. **Δε θέλουμε να κάνουμε τα σπίτια δικά μας, ούτε να γίνουμε ιδιοκτήτες τους.** Απλά τα χρησιμοποιούμε και τα συντηρούμε για να μπορούμε να ζούμε όσο πιο αξιοπρεπώς γίνεται μέσα σε αυτή την κοινωνία. Δεν επιθυμούμε να βάλουμε ένα ακόμα λιθαράκι στο κόσμο της ιδιοκτησίας, της κληρονομιάς, του ενοικίου, του ΕΝΦΙΑ, του χαρατσιού. Στο σάπιο οικοδόμημα της ατομικής ιδιοκτησίας, **η συλλογική χρήση και η από-εμπορευματοποίηση φαντάζει ιδανική απάντηση.**

Τραπεζίτες, εφοριακοί, εργολάβοι, κτηματομεσίτες, σπιτονοικοκύρηδες, κληρονόμοι δεν υποφέρεστε. **Η πρώτη και κύρια ανάγκη του ανθρώπου ούτε πωλείται, ούτε νοικιάζεται.** Όπως έγινε με τη κατάληψη Κουρεμένου 5, θα μπαίνουμε και θα ξαναμπαίνουμε στα άδεια σπίτια σας.

Η λογική που σας κάνει να караδοκείτε για να βγάλετε κανά φράγκο από τα έτοιμα, να προτιμάτε ακατοίκητα τα σπίτια σας, από το να τα χρησιμοποιούν για να στεγαστούν συνάνθρωποι σας, είναι τόσο βρώμικη, όπως τα σπίτια σας που απελευθερώνονται από τη μούχλα και τη κλεισούρα σε κάθε μας κατάληψη.

**ενάντια στη σαπίλα της ατομικής ιδιοκτησίας**

**καταλήψεις σε κάθε γειτονιά**

**αλληλεγγύη στην κατάληψη Acta et Verba και στο σύντροφο που συνελήφθη κατά την εκκένωση της 6ης Απριλίου 2015**

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΗ / 9:00**

**κατάληψη στέγης ΣΑΧΙΝΗ 3 | saxini3.squat.gr**

