

ΟΥΤΕ ΜΕ ΚΕΡΙΑ, ΟΥΤΕ ΜΕ ΠΑΤΕΝΤΕΣ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ

Και έρχονται οι μέρες που το να έχεις ρεύμα στο σπίτι είναι πολυτέλεια. Ντους σε ένα λεπτό, σκονιάκι για ζέσταμα, μπουφάν και σκουφί πριν κάτσουμε στη λεκάνη και τακτικές επισκέψεις στο ναό του Αγίου Γεωργίου για να "δανειστούμε" κεριά. **Ρε κεριά και λιβάνια σε όσους νομίζουν ότι θα παίζουν με τη ζωή μας.** Σε αυτούς που αράζουν έτσι απλά σε σαλέ, ενώ εμείς σκεφτόμαστε πως θα πάμε στον χαλέ.

Είμαστε εμείς, οι άνεργοι, οι επι-σφαγής εργαζόμενοι, οι φοιτητές που βιώνουμε την υποτίμηση τόσο σε οικονομικό όσο και σε διανοητικό επίπεδο. Μας δώσαν φόβο, μας κέρασαν άγχος και μας χάρισαν ψευδαισθήσεις. Και εμείς τι κάναμε; Πλέξαμε τη καθημερινότητα μας με αυτά, πιάνοντας φίλη την απάθεια. Αν πάρουμε υπόψιν τη παροιμία για τους φίλους, μάλλον ήρθε ο καιρός να αλλάξουμε παρέες. Αυτοί που μας κατσικώθηκαν στο σβέρκο, κάνοντας τους σκαμνάκι εμείς από τη μεριά μας, είναι ώρα να ξεκουμπίζονται. Ειδάλλως δεν μας βλέπουμε καλά, και όχι, δε φταίει η αιθαλομίχλη.

Μέρα με τη μέρα η επιβίωση μας δυσκολεύει όλο και περισσότερο. Οι τιμές παίρνουν τον ανήφορο και οι όποιοι μισθοί μας τον κατήφορο. Συνεπώς οι ανάγκες μας δυσκολεύονται να καλυφθούν ή πολύ απλά, δε καλύπτονται καθόλου. Μας προκαλεί αναγούλα πια, αυτή η γεύση της καραμέλας που βρίσκεται σε κάθε γραφείο που ζητάμε δουλειά, σε κάθε πάνελ τηλεοπτικού καναλιού, σε κάθε γκισέ τραπεζικού καταστήματος, σε κάθε πολιτικό γραφείο, στο καθιστικό του ΟΑΕΔ. "Έτσι είναι τα πράγματα και η χώρα για να ανακάμψει θέλει θυσίες, πρέπει να σφίξουμε όλοι το ζωνάρι." Μετά χαράς να σφίξουμε το ζωνάρι κυρίες και κύριοι που αποφασίζεται το πως πρέπει να ζούμε και αν θα ζούμε, για να την περνάτε εσείς και οι όμοιοι σας, όμορφα και φίνα. **Ας σφίξει λοιπόν γύρω από τα μπουτοξαρισμένα λαιμά σας. Εμείς θυσιά δε γινόμαστε για καμιά Ελλάδα, για κανένα αφεντικό, για κανέναν τραγόπαπα.**

Αγαθά όπως το ρεύμα, το νερό, η υγεία και η παιδεία, καθώς και τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι προς εμπορεύματα προς πώληση. **Είναι αγαθά που κανείς δε πρέπει να τα στερείται.** Το να γίνονται δυσπρόσιτα και πολλές φορές να μην είναι δυνατή η χρήση τους εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας, είναι άλλη μια απόδειξη για το που μας γράφουν οι κουμανταδόροι του κράτους πρόνοιας που ζούμε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της eurostat το 2007 η τελική τιμή (συμπεριλαμβανομένων έμμεσων και άμεσων φόρων) της κιλοβατώρας στα τιμολόγια της ΔΕΗ κοστολογούνταν στα 0,0661 ευρώ. Το πρώτο εξάμηνο του 2013 είχε φτάσει τα 0,156 ευρώ. **Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση της τάξης του +156%.** Για περίοδο κρίσης μια χαρά ανεβασμένη η ΔΕΗ. Μια ΔΕΗ που δε διστάζει να αφήσει χωρίς ηλεκτροδότηση σπίτια που δεν βγαίνουν για να πληρώσουν τους υπερτιμημένους λογαριασμούς της. Που εξωθεί τον κόσμο σε διάφορες πατέντες για να ζεσταθεί και να μαγειρέψει θέτοντας τη ζωή του σε κίνδυνο. Όλο και πιο συχνό φαινόμενο τα ατυχήματα με αυτοσχέδιους τρόπους θέρμανσης που κάποιοι από αυτούς, έχουν οδηγήσει στο θάνατο.

Εδώ είναι που χρειάζεται ο ωχαδερφισμός και η εθελουφλία να πεταχτούν από τη φαρέτρα μας, δίνοντας τη θέση τους στη συνειδητοποίηση και στη μαχητικότητα. **Κανένας δε θα νοιαστεί για εμάς εκτός από εμάς.** Όσο περιμένουμε να αλλάξουν τα πράγματα από μόνα τους, όσο περιμένουμε να μας λυπηθούν και να μας υπολογίσουν θα βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο. Έχουμε λόγο όλοι μας, για τις συνθήκες που μας επιβάλλουν να ζούμε. **Δε νοείται εργαζόμενος της ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα σε σπίτια ανέργων ή εργαζόμενων και να μην αποδοκιμάζεται.** Το δικαίωμα για μια ζωή με αξιοπρέπεια είναι πάνω από κάθε ριμαδιασμένο ρολόι της ΔΕΗ. Ας απαντήσουμε έμπρακτα με γνώμονα τη θέση μας ως εκμεταλλεούμενοι αυτής της κοινωνίας. **Ας μην αφήσουμε κανέναν ρουφιανό και τσουτσέκι του εκάστοτε εργολάβου, να επιχειρήσει να σταματήσει την ηλεκτροδότηση στο σπίτι μας, στο σπίτι του γείτονα, στα σπίτια όλων μας.**

ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

